

סביבה לא פוריה



ר׳ר נילס סקאקבק

ד׳ר נילס סקאקבק, הוא מהמדענים הראשונים שקישרו ביז נסיגה בפורוות הגברית לעלויה בזיהום הסביבתי

דרמטיים. במשר עשרות שנים נחשף גופנו לעשרות . אלפי חומרים שלא היו כאן באלפי שנות הקיום

האנושי קודם לכן. לא רק גופנו נדרש להגיב

לחומרים בדרכים שונות - גם מחשבתנו נדרשה

להבין את השינוי. השינוי בסביבה הוביל להולדתו

של תחום מחקר חדש המחבר בין סוגי מידע שונים

ושובר את תחומי הדיסיפלינות הישנות, כדי לנסות

להתגבר על השאלה החמקמקה: מהן ההשפעות

של השינויים בסביבה על בריאותנו בטווח הארור?

מי שנענה לאתגר והיה לאחד החלוצים בחקר

ההשפעה של גורמים סביבתיים על גופנו הוא

אורח הכנס לבריאות וסביבה, ד״ר נילס סקאקבק

- בן 73, אנדוקרינולוג ילדים, אנדרולוג וחוקר

האוניברסיטאי בקופנהגן. במהלך שנות עבודתו

היה סקאקבק ער לפרטים נטולי קשר, לכאורה,

קישר ביז ממצאים מז המעבדה והקליניקה ואימי

צורת הסתכלות שאפשרה לו להבין את התמונה

הכוללת. התמונה שצייר מראה שעשרות אלפי

הכימיקלים שאליהם נחשף גופנו בעשורים

האחרונים הם מהגורמים לעלייה בבעיות הפוריות

בדורנו, ושייתכו כי השפעתם על הדור הבא תהיה

ושאתה מעוניין לחקור את הקשר הזה?

ההתחלה הייתה מקרית. במסגרת עבודת הסיום

שלי בלימודי הרפואה ערכתי מחקר בתחום

הפוריות. במהלר המחקר היה עליי ליטול ביופסיות

מגברים עם בעיות פוריות. שלא כצפוי, ברבות מן

הביופסיות נמצאו תאים טרום סרטניים באשכי

הגברים. בתחילה לא הבנתי מה משמעות הדבר.

אחר כך הבנתי שגיליתי כאן משהו חדש. הרגשתי

כמו קולומבוס: כמוהו יצאתי לדרר כדי להגיע

תחילה הייתי צריך להוכיח שאכן מדובר בתאים

טרום סרטניים, דבר שלא היה ידוע עד אז והתקבל

למקום אחד, אבל הגעתי למקום אחר לגמרי.

איר המשכת משם?

מה היה הרגע שבו הבנת שיש קשר ביז בעיות פוריות לגורמים סביבתיים

גדולה עוד יותר.

בכיר במחלקה לפוריות וגדילה בבית החולים

בסביבה שלנו חלו במאה האחרונה שינויים בספקנות בקהילה המדעית. בד בבד המשכתי להוכיח ששתי הבעיות אכן קשורות. למשל, מצאתי שגברים שחלו בסרטן האשכים היו פחות פוריים עוד קודם לסרטז.

במהלך מחקרו הבחין ד״ר סקאקבק בעלייה בעוד תופעות הקשורות בפוריות הגבר, בהן בעיות מולדות כגוז היפוספאדיאס ואשבים טמירים. העלייה המקבילה בכל התופעות האלה העלתה אצלו את החשד שאולי מדובר בתסמונת אחת. שאלה סימפטומים שונים שלה. ואכז, כמה שנים אחר כך פרסם סקאקבק מאמר שהציג את הקונספט TDS - Testicular Dysgenesis Syndrome של תסמונת שיכולה להתבטא בבעיות שונות רארני הרנייה הזרנייח

מה משתמע מז התפיסה הרואה בכל הבעיות הקשורות לפוריות הגבר תסמונת של TDS?

ראשית, ברצוני לסייג ולומר שלא כל מופע של סרטן האשבים הוא אכן סימפטום של TDS. עם זאת, ההסתכלות על כל הבעיות האלה כעל תסמונת אחת מראה, קודם כול, עד כמה דרמטית היא העלייה בבעיות הפוריות של הגבר, נתון שעלולים להקל ראש בחומרתו אם בוחנים כל בעיה לחוד. ההסתכלות על כל הבעיות כעל סימפטומים של אותה תסמונת הצביעה גם על כך שבמקרים רבים סרטן האשכים ובעיות פוריות נובעים משיבוש שחל בזמו התפתחות העובר, בדיוק כמו היפוספאדיאס ואשכים טמירים. צירוף העובדות האלה גרם לי לחשוד שאימהות הרות נחשפות היום להורמונים שמשבשים את התפתחות אברי המין של עובריהן, ושזו הסיבה שאנו צופים בעלייה כזאת של כל אחת מו הבעיות הללו. ואכו זו הייתה המסקנה שהגעתי אליה בסוף שנות השמונים. המסקנה הזאת קיבלה חיזוק דרמטי במפגש שהיה לי עם -האנדוקרינולוג האמריקני ג׳וו מקלהאו בכנס של ה שארגנתי WHO - World Health Organization

בקופנהגן בשנת 90׳.

מדוע הרגשת שהמפגש עם מקלהאן "הקפיץ" אותך בהבנת הנושא?

כפי שאמרתי, פגשתי את מקלהאו בכנס של ה-WHO. עמרתי להציג בכנס את התזה שאי־פוריות וסרטו האשכים הם תוצאה של שיבוש שהתחולל כבר בשלב העוברי. נראה שמקלהאן הציג את "החתיכה החסרה" בפול כשהרצה על ״תות האסטרוגו״ האומרת שיש כימיקלים, כגון DDT ודיאוקסינים, שהשפעתם על הגוף דומה לזו של הורמוני המין. הגילוי שלו הבהיר לי שהכיוון שאני הולך בו הוא הכיוון הנכון והשלים את התמונה. הכול נראה ברור יותר: יש בסביבתנו מאות כימיקלים שפעולתם על הגוף דומה לזו של הורמוני המין; השפעתם של הכימיקלים האלה על אנשים בוגרים אולי אינה דרמטית. אבל כשעוברים נחשפים אליהם הם גורמים לשיבוש בהתפתחות אברי הרבייה שלהם. נראה שהכימיקלים האלה הם האחראים לעלייה בסרטן, בבעיות פוריות ובמומים מולדים באברי המיז.

אילו דברים גרמו לר לחשוד בגורמים הסביבתיים קודם לכז?

כשהתברר שאת העלייה הגדולה בשכיחות סרטו האשכים (כ-400% ביו שנות הארבעים לשנות התשעים של המאה שעברה) ובסימפטומים האחרים של TDS אי אפשר להסביר בשינויים גנטיים. שינויים גנטיים אינם מתרחשים בתור זמו קצר כל כך. היו עוד נתונים שהצביעו באותו הכיוון. זואולוגים פרסמו סיפורים על בעלי חיים בטבע שנפגעו מזיהומים סביבתיים. כר נודע, למשל, שהתנינים שנחשפו לזיהום DDT באגם אפוקה בפלורידה לקו בבעיות פוריות קשות ובחריגויות באברי המיז. גם ציפורים ודגים שנחשפו לכמויות גדולות של מזהמים וכימיקלים פיתחו בעיות באברי הררייה ורפוריום

מכיוון אחר קיבלנו חיזוק לכך שההשפעה של חשיפת עוברים לבימיקלים יכולה להתבטא שלושים שנה לאחר מכז. כשהם מנסים להוליד. זה התברר ממידע על ילדי DES, DES הייתה תרופה שניתנה לנשים הרות בשנות השלושים־ארבעים במטרה למנוע הפלות.

בשעתו נראה שלתרופה איז שום תופעות לוואי. אבל שלושים שנה לאחר מכז התברר שתופעות הלוואי באות לידי ביטוי אצל עוברים של נשים שנטלו את התרופה. והו התבטאו בשכיחות יתר של בעיות

פוריות ובעלייה בסוגים מסוימים של סרטן. לבד מהעלייה בשכיחותן של בעיות בריאות, היו גם שינויים בריאותיים גלובליים שגרמו לי לחשוד בהשפעתם של הגורמים הסביבתיים - תופעות כגוז הקדמת גיל ההתפתחות המינית בקרב נערות באזורים רבים בעולם וירידה באיכות הזרע הממוצעת של גברים בריאים, ירידה שהוכחתי את קיומה במחקרי. תופעות אלה הצביעו כולן באותו הכיוון.

כ- 7% מן הילדים בדנמרק . הם תוצר של טיפולי פוריות מספר הזוגות שפנו לטיפולי פוריות גדל בשיעור ניכר גם בארה״ב * לכ- 20% מהגברים הדנים בעיה באיכות הזרע * בד בבד נרשמת בעולם עלייה של 400% במקרי סרטן האשכים

מה גרם לר לחשוד שיש ירידה באיכות הזרע הממוצעת של גברים בריאים?

העלייה הדרמטית במקרי סרטו האשכים וההוכחה שלי שאלה קשורים לבעיות פוריות הגבר הובילו אותי לבדוק אם יש שינוי מקביל באיכות הזרע. מבחינה מתודולוגית מדובר במחקרים קצת פחות אמינים, היות שהם כרוכים בהשוואת ממצאים שנאספו היום עם ממצאים שנמדדו בכלים אחרים. עם זאת, אי אפשר להתעלם מן התוצאות המתקבלות מהשוואת כמות הזרע הממוצעת בדגימה אקראית של גברים בשנות הארבעים לכמות הזרע הממוצעת בקרב גברים היום: אפשר לראות שמדובר בירידה דרמטית. עוצמה הממצאיה לא ראה לידי רינווי ררגע בנתונים על שכיחות בעיות פוריות, מכיוון שהזרע האנושי מתאפייו בעודפות והוא מסוגל להפרות גם בכמויות קטנות מו הממוצע. אבל אם מדובר במגמה, ייתכן כי הזרע הממוצע יגיע לסף קריטי שממנו והלאה הירידה תגרום לעלייה גדולה בבעיות פוריות.

בד בבד עם המחקרים שקידמו את הבנת הבעיה. הקים סקאקבק גם מחלקה לפוריות באוניברסיטת ריגסהוספילטלט בדנמרק.

מה מייחד את מחלקת המחקר בראשותך?

רחחילה הייוו שרעה-עשר אושיחי רופאית אושי מעבדה, אחים וכיוצא בזה. אלא שמחקר בתחום השפעות התרירה על פוריות חייר להריא רחשרוז ידע אינטר־דיסיפלינרי, וכר אט-אט גייסנו לעבודה מומחים מתחומים שונים כדי לקדם את המחקר. היום פועלים במחלקה שישים אנשים ממגווז . תחומים, כגון ביולוגיה, כימיה, אפידמיולוגיה וכמובז - רפואה.

האם אתה מעריך שמגמת הירידה באיכות הזרע תימשך ותגרום לבעיות פוריות קשות יותר כשהילדים של היום יתבגרו?

אוי משורוע שאירום זרע ירודה היא אחד הנורמים לעלייה בבעיות פוריות שאנו רואים כבר היום. אורח החיים המודרני יצר סביבה שיש בה זיהום, והזיהום מחלחל בסופו של דבר לתור נוזלי גופנו. כמובן, יש עוד גורמים המשפיעים על הפוריות, כגון שינוי באורח החיים הגורם ללידה מאוחרת ועוד.

האם היחיד יכול להילחם בהשפעות האלה?

רוב הגורמים לזיהום הם גורמים שלא בשליטת האדם הפרטי. רק מדינות ופוליטיקאים יכולים לנסות לשלוט בהם. עם זאת, אני תמיד ממליץ להעדיף ככל האפשר מזון אורגני, בעיקר כשמדובר בילדים ובנשים ובגברים בגיל ההולדה, שכן כפי שנוכחנו - חשיפה מוקדמת משמעותית יותר.

איך לדעתך צריכים רופאים להשתמש במידע הזה?

יש ההיבט המעשי, שצריך לגרום לרופאים להיות ערים לאפשרות של סרטן אשכים אצל גברים לא פוריים. אבל רופאים צריכים להשתדל להתענייו יותר - לא רק בריפוי הבעיות שמגיעות לטיפולם אלא גם בגורמים שלהז. רוב הרופאים אינם שואלים את עצמם למה יש עלייה כזאת בבעיות פוריות או בסרטן וכיוצא בזה. הם רק מנסים להציע טיפול. אילו היו הרופאים ערים יותר לסיבות לבעיות של פוריות. אפשר שהיה מתבצע יותר מחקר, והיו נעשות יותר פעולות למניעה ולא רק לריפוי.

ד׳ר נילס סקאקבק ראיינה: אראלה טהרלב בן שחר